

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00' sáng thứ Hai, ngày 19/09/2022.

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1012

“ĐEM MÊ HOẶC BIẾN THÀNH GIÁC NGỘ ĐÂY MỚI LÀ GIÁO DỤC”

Giáo dục là dạy người để họ được giác ngộ không còn mê lầm. Sự giáo dục của nhà Phật giúp chúng sanh từ mê thành ngộ. Sự giáo dục của Ma làm chúng sanh từ ngộ thành mê hay từ mê ít thành mê nhiều.

Phật pháp là giác mà không mê. Phật pháp dạy người cách đối xử với người, với thiên địa quỷ thần và với hoàn cảnh đại tự nhiên. Hòa Thượng nói: **“Người học Phật phải chú trọng làm ra hình tướng để người khác nhìn vào thì họ sinh tâm kính phục, từ đó họ mở tâm học tập”**. Người khác nhìn vào chúng ta họ sẽ thấy hình tướng của người học Phật, người học đạo đức Thánh Hiền. Chúng ta phải làm được tấm gương. Hòa Thượng dạy: **“Hoàn thiện chính mình, ảnh hưởng chúng sanh”**. Chúng ta không cần nói, hành vi của chúng ta làm người nể phục thì họ sẽ tìm cách học tập. Trong nhà Phật, tất cả hình tượng của Phật Bồ Tát đều là biểu pháp. Các hình tượng đó không phải để chúng ta lễ lạy để cầu khẩn, van xin. Nếu chúng ta chỉ đi cầu cúng, van xin thì chúng ta từ cửa mê này lại đi vào cửa mê khác.

Hòa Thượng nói: **“Phật nói: “Người chân thật phát tâm thì họ sẽ biết xả mình vì người, vì chúng sanh phục vụ”. Họ xả mình vì người thì họ đang ở pháp giới của Bồ Tát. Chúng ta chân thật là học trò của Phật Bồ Tát thì chúng ta phải làm theo Phật Bồ Tát. Chúng ta phải làm ra tấm gương tốt cho đại chúng xã hội”**. Dù chúng ta đang ở trong cõi Ta Bà đây những khổ đau nhưng chúng ta biết xả mình vì người, vì chúng sanh phục vụ thì chúng ta đang ở trong pháp giới của A-La-Hán, của Bồ Tát. Chúng ta mang thân tứ đại của phàm phu nhưng chúng ta có nội tâm của A-La-Hán, của Bồ Tát thì ngay đời này chúng ta đã giải thoát. Chúng ta không còn bị sai khiến bởi dục vọng, tham cầu.

Hòa Thượng nói: **“Phật pháp là giáo dục yêu thương. Chúng sanh đối với chúng ta không tốt thì ta càng đối với họ tốt hơn. Chúng ta phải cảm hóa họ, làm cho một người ác**

trở thành một người tốt, đem việc xấu cải đổi thành việc tốt". Yêu thương của nhà Phật là yêu thương vượt lên khỏi sự yêu và ghét của người thế gian. Yêu thương của nhà Phật là yêu thương chân thật, là từ bi. Từ bi có nhiều chừng mực như ái duyên từ bi, chúng sanh duyên từ bi, vô duyên từ bi. Phật Bồ Tát đã đạt được "*vô duyên từ bi*". Lòng từ bi không có duyên có, không có điều kiện. Chúng ta từ bi có điều kiện. Nhà Phật có câu: "***Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân***". Phật không bỏ rơi một ai. Khi nào chúng ta chân thật quay đầu thì Phật Bồ Tát sẽ đến.

Trong một tiền kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật là một người lái buôn. Trong một hành trình, đoàn có 500 người lái buôn đi cùng nhau, trong đó có một người có ý định giết hết mọi người để chiếm tài sản. Người lái buôn là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật iết việc này nên Ngài đã ra tay giết người đó trước. Ngài vẫn phải mang lấy nhân quả đó nhưng Ngài đã làm cho 500 người lái buôn kia không phải chết và làm cho người có ý định ác kia không phạm tội giết 500 người. Tâm của Bồ Tát là phục vụ chúng sanh nên các Ngài luôn nhận phần thiệt thòi về mình.

Hòa Thượng nói: "***Nếu người mê lầm, không giác ngộ thì chúng ta phải tìm cách để giáo dục họ giác ngộ. Chúng ta giúp họ cải ác thành thiện, từ mê lầm trở thành giác ngộ. Đây chính là giáo dục. Chúng ta là người ở thế gian có gia đình, hiện tại chúng ta đã học Phật, chúng ta phải làm ra tấm gương tốt nhất để người trong gia đình nhìn thấy***". Chúng ta có rất nhiều thân bằng quyến thuộc, họ nhìn thấy chúng ta thì họ cũng sẽ tìm cách học hỏi.

Hòa Thượng nói: "***Trong nhà có những người chưa học Phật, những người bất thiện thì chúng ta không bỏ mặc mà chúng ta phải độ họ. Chúng ta phải làm ra kiểu dáng của người học Phật để họ nhìn thấy họ sinh tâm ngưỡng mộ***". Họ không học Phật, không biết cách làm người tốt mà chúng ta không giúp họ thì ai là người sẽ giúp họ? Chúng sanh mê lầm nên cần người đánh thức. Nếu chúng ta hiểu điều này thì hàng ngày chúng ta khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế đều là đang tu hành, đang tích công bồi đức. Chúng ta đang làm ra tấm gương, làm ra biểu pháp cho người. Chúng ta không cần phải đi chùa, đến nơi an tĩnh mà nơi nơi đều là hoàn cảnh để chúng ta hành.

Người xưa nói: "***Bồ Tát ở chợ thì chợ là đạo tràng***". Bồ Tát đến môi trường nào thì môi trường đó là đạo tràng. Chúng ta dụng được tâm Bồ Tát thì chúng ta là Bồ Tát. Hàng ngày, chúng ta làm việc nội trợ thì chúng ta cũng đang tu hành, đang tích công bồi đức.

Chúng ta có người chồng, người vợ thường hay khó chịu thì càng giúp chúng ta tích công bồi đức. Hàng ngày, chúng ta làm nhưng chúng ta vẫn cảm thấy thiệt thòi, oan ức.

Hòa Thượng nói: **“Chúng ta học Phật rồi, chúng ta không làm ra tấm gương để họ bắt chước thì ai sẽ làm? Hiện tại, rất nhiều người cảm thấy xã hội tràn đầy tội ác. Người thế gian đối xử với nhau không có thành ý, lừa gạt lẫn nhau. Người gạt được nhiều người thì họ cho rằng người đó là cao minh. Đây là một quan niệm sai lầm!”**. Người thế gian không thích nghe theo lời của Phật Bồ Tát. Những bài giảng của Hòa Thượng chỉ có vài nghìn người nghe. Những người thế gian nói thì có hàng trăm nghìn lượt xem. Hòa Thượng nói: **“Chúng sanh ngày nay thích nghe gạt, không thích nghe khuyên”**. Có những người học Phật nhiều năm nhưng vẫn bị lôi kéo, dụ dỗ vì họ vẫn mong cầu có cuộc sống giàu sang.

Hòa Thượng nói: **“Người thế gian đa phần thấy lợi quên nghĩa. Chúng ta phải đi giúp người đặc biệt là người ở trong nhà của mình. Chúng ta phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh để đối nhân xử thế”**. Người thế gian dùng hoa ngôn xảo ngữ, lời hay ý đẹp để gạt người. Phật pháp dạy chúng ta đối xử với người bằng tâm: **“Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi”**. Hòa Thượng nói: **“Cuộc đời tôi là một mảng chân thành”**.

Hòa Thượng nói: **“Người thế gian cho rằng người xả mình vì người là người ngốc. Chúng ta phải nói cho họ một cách tường tận là xả mình như người là cao minh. Người bị lôi cuốn theo dục vọng, thị hiếu là người ngốc. Chúng ta nhất định không phải là người ngốc. Nếu chúng ta là người ngốc thì Phật Bồ Tát chẳng phải cũng ngốc sao! Người ngốc thì không thể trở thành Phật Bồ Tát”**.

Hòa Thượng nói: **“Chúng ta thuận theo giáo huấn của Phật Đà thì chúng ta là người chân thật có trí tuệ. Chúng ta làm trái với giáo huấn của Thánh Hiền thì chúng ta nhất định có khổ đau. Chúng ta phải đem sự lý này giảng cho mọi người một cách rõ ràng, tường tận. Chính chúng ta phải làm ra tấm gương tốt để người khác xem. Chúng ta làm trong thời gian dài thì sẽ làm người cảm động”**. Chúng ta thường nóng vội muốn người khác tinh tấn nên chúng ta thường thất bại. Chúng ta làm nhiều ngày, nhiều tháng khi họ cảm động thì họ sẽ tự quay đầu.

Mười năm trước, khi tôi đi khuyên mọi người thì không có ai muốn nghe, nhiều người đi theo tôi cũng đã bỏ đi. Hôm qua, chúng ta đã tổ chức “*Lễ tri ân Cha Mẹ*” ở Đà Nẵng rất cảm xúc. Trong vô hình chung, chúng ta tổ chức nhiều sự kiện thì đại chúng xã hội sẽ quan tâm, họ sẽ dần được cảm hóa, họ sẽ biết cách hiếu thảo với Cha Mẹ, hòa thuận với vợ chồng.

Hòa Thượng dạy chúng ta: “**Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải làm ra biểu pháp cho mọi người. Chúng ta làm lâu ngày, dài tháng thì họ sẽ cảm động, họ sẽ quay đầu**”. Phật Bồ Tát rất từ bi, các Ngài đã vô lượng kiếp tìm cách tiếp cận chúng ta. Bồ Tát Địa Tạng Vương đã phát nguyện: “**Địa ngục không trống không thể không thành Phật. Chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề**”. Người xưa đã nói: “*dục tốc bất đạt*”. Chúng ta muốn nhanh chóng độ được người thì chúng ta không thể thành công!

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỉ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!